

groep van de maand week 6

Deze week vertellen we wat ons lievelingsvak is. We vertellen waarom we juist dit vak zo leuk vinden .

Naam: **Iza van den bos**

Hoi allemaal ik ga het vandaag hebben over mijn lievelingsvak. Mijn lievelingsvak is handvaardigheid , want ik hou van knutselen en tekenen. En ik heb ook heel veel fantasie. Ik heb ook heel veel geduld

Naam: **Ahmed**

Mijn lievelingsvak is rekenen. ik ben er ook heel goed in. En ik verdiep me daar ook in. En het is ook heel leuk. Maar dat vind ik. Want iedereen heeft een andere mening.

Naam: **boris**

**Topografie
ik vind topografie zo leuk omdat:
het gaat over de hele wereld.
topografie leren we met topomaster in blink.
wij doen nu europa.**

Naam: Brenda

Mijn lievelingsvakken zijn spelling, schrijven, taal omdat typen leuk is! Buiten spelen en gym ook. En dingen doen naast een beste vriendin doen is super leuk dan word het ook leuker. En tekenen en knutselen moet ik niet vergeten ik vind het leuk om te doen. En ik vind het leuk om zachte dieren te aaien.

Naam: Daniël

Gym vind ik het leukste vak want dan beweeg je veel en het leukste onderdeel vind ik (van Gym): bunker trefbal en de winkel van sinkel en gewoon trefbal. omdat ik van trefbal hou en omdat ik het leuk vind om een goeie strategie te bedenken voor je bunker .En Ik vind dat er meer variatie mag zijn bij vakken.

Naam: lenthe

ik vind heel veel vakken leuk en ik heb geen lievelingsvak. maar ik vind geschiedenis heel leuk want dat mogen we samen doen. diologie is ook leuk maar we doen het nu niet veel meer. gym is ook leuk als we bunker trefbal en dat doen we ook niet vaak meer.



faye

Mijn lievelingsvak is knutselen en tekenen omdat ik het leuk vind dat je alles kan maken je kan een eigen wereld maken.



Naam: Jayden R

Ik vind rekenen wel het leukste vak, omdat het soms lastig is. Maar vooral omdat het heel leerzaam is, en ik vind het leuk omdat je het later ook nodig gaat hebben, daarna vind ik spelling het leukst omdat je daar leert goed te spellen. En dat heb je later ook nodig, en ik hou van leren



Naam:Leon

Ik wil later kok worden tennisser of Esports gamer

KOK

Kok omdat ik ervan hou om dingen te bereiden mensen verwennen zelf ben ik al goed ik koken zoals gebakken ei maken vlees bereiden of shoarma

Tennisser

Tennis mijn favorieten sport het lijkt mij superleuk om op zo'n tennisveld te staan in de olympische spelen

Esport gamer

Ik vind gamen altijd leuk gevonden CS:GO Minecraft Garry's mod tot het eerst dat ik er over hoorde wil ik het al CS:GO PRO PLAYER worden in zo'n Esport arena tegen mensen zoals Simple of KennyS en ik heb zelf al een naam verzonnen L0enie maar waarschijnlijk helaas Kok

Naam:Melanie eijgermans

mijn lievelingsvak op school is...

knutselen, tekenen, gym en taal

bij knutselen hebben we onze initiale gemaakt

we moesten stukjes papier scheuren en op onze initiale plakken

het is mijn lieveling omdat we veel met de handen doen

bij tekenen zijn we bezig met sneeuw en ijs pret

ik heb mijn tekening al af

tekenen is mijn lievelingsvak omdat ik teken leuk vind

bij taal hebben we een toets gedaan

ik vond het best goed gaan

we hebben het over het gezegde en het hulpwerkwoord gehad

en over het lijdend voorwerp

dit is mijn lievelings vak omdat taal heb je nodig in heel je leven

bij gym doen we veel balspellen en hoogspringen

ik vind hoogspringen leuk omdat ik probeer heel hoog te komen

balspellen zijn bijvoorbeeld monokorfbal en rondje om de tafel (in het groot)

monokorfbal vind ik leuk omdat we steeds nieuwe manieren krijgen om te overgooien

ik vind rondje om de tafel grappig omdat ik veel te klein ben om de bal over te gooien

dit is mijn lievelings vak omdat je veel beweegt.

Naam maud

handvaardigheid is soms leuk waarom weet ik niet

Naam: *Yilla Krouwer*

Mijn lievelingsvak is lezen.

Dat doen we iedere ochtend.

Het is eigenlijk niet echt een vak.

Maar dat vind ik eigenlijk wel het leukste van school.

De meesten vinden het saai en willen liever gymen.

Maar ik niet! Ik ben een uitzondering.

Naam: *Roos*

Handvaardigheid is leuk lekker knutselen met heloween

een spookhuis knutselen en en met kerst een kerstboom

maken en met sinterklaas een mijter en met pasen

(komt nog) een paas ei denk ik

Naam: *Pepijn!!!*

Gym en pauze vind ik de leukste vakken op school. Gym omdat we altijd wat

leuks doen, een leuke meester hebben en we soms echt leuke spellen doen,

en pauze omdat we dan een half uur vrij hebben, en dan mag je zowat alles

doen. Maar met de chromebook werken vind ik ook heel leuk.

Naam: Suus van der Knaap

Mijn lievelings vak= gym en knutselen het leukste bij gym vind ik apenkooien en bij knutselen vind ik bijna alles leuk. Ik weet niet of het bij knutselen hoort maar tekenen vind ik ook erg leuk (ik zeg niet dat ik er goed in ben). Dit waren mijn lievelings vakken.

Naam: **Mats**

Mijn lievelingsvak is biologie.

Het is mijn lievelingsvak omdat ik dieren heel leuk vind en proefjes ook.

Ik wil later bioloog worden en dan allemaal dieren zoeken.



Naam: Vin Verbraeken

Muziek

Elke vrijdag gaan we het laatste halfuur zingen. Als we gaan zingen, zingen we musical liedjes. Afgelopen week deden we herrie op het eiland. Die heeft mijn broer ook gespeeld. Het is mijn lievelingsvak omdat ik heel veel van muziek houd en ik vind het altijd heel gezellig.

Naam: **zinzi vijftigschild**

mijn vak is *tekenen en knutselen en taal spelling woordenschat extra.*



Naam **stan verbeek**

mijn lievelings vak is rekenen.want sinds groep 3 kan ik al best wel goed rekenen maar sommige sommen zijn nog wel moeilijk zoals $367+389$ die vindt ik best moeilijk maar als ik het op een kladblok doe dan moet ik 30 seconden rekenen en dan heb ik hem ik vind hem moeilijk want ik moet langer rekenen dan normaal en ik wil zo snel mogelijk klaar zijn

Naam:lokeyin

**in vind engels leuk omdat
het best makkelijk is**

Naam: Sophie

hallo allemaal daar ben ik weer ik ga jullie vandaag vertellen over mijn lievelingsvak,late we beginnen.

Mijn lievelingsvak heb ik eigenlijk al een keer gezegd bij het verslag over geschiedenis,dus je raad het al geschiedenis is mijn lievelingsvak.**waarom is dit mijn lievelingsvak:**Omdat ik het erg interessant vind en leuk vind om te praten over hoe het vroeger was en tussen nu.En ik weet best wel veel over de 2de wereldoorlog af ook zeg ik het zelf,wil je dat zeker weten kijk dan even bij aardrijkskunde en geschiedenis daar leg ik het uit.



Dit was het laatste verslag van onze groep.

We vonden het heel leuk om van alles aan jullie te vertellen.

Volgende week kunnen jullie de verhalen van groep 3 van juf Peggy en juf Linda lezen. We wensen ze veel plezier bij het schrijven.

groeten van de kinderen van groep 7T.